

Kom, Heilige Geest!

Bijbelrooster voor de week tussen Hemelvaart en Pinksteren

Maandag: De Geest is er al

Lees Numeri 11:11-17

Kern: In de tijd van het Oude Testament is de Heilige Geest ook op aarde. Al in het tweede vers van de Bijbel (Genesis 1:2) lezen we over de Geest van God op aarde.

Bespreken: Waar denken we aan bij het Pinksterfeest? Hoe hoor je in dit gedeelte dat de Heilige Geest al voor het Pinksterfeest op aarde was? Waar zorgt de Heilige Geest voor bij Mozes en de 70 mannen? Wat is het verschil in het werk van de Heilige Geest voor en na het Pinksterfeest / in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament?

Dinsdag: De Geest beloofd (OT)

Lees Joël 2:23 en 28-32

Kern: In de tijd van Joël gaat het slecht met Israël. Dat is hun eigen schuld. Dat komt omdat ze de Heere hebben verlaten. Het volk kan dit niet veranderen. Maar de Heere zorgt Zelf voor een oplossing. Hij zoekt Zijn volk op.

Bespreken: Wie komt er eerst (vers 23)? Wie komt er daarna (vers 28a)? Op wie komt Hij (vers 28b en 29)? Wat gebeurt er dan (vers 28c)? Wat betekent dat? Wanneer is dit vervuld (Handelingen 2:16)? Wat betekent dit gedeelte voor ons?

Woensdag: De Geest beloofd (NT)

Lees Johannes 16:7-13

Kern: Niet alleen in het Oude Testament hoor je de belofte van de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft het Zelf ook verschillende keren gezegd toen Hij op aarde was. Hier spreekt Hij erover vlak voor Zijn sterven.

Bespreken: Waarover heeft de Heere Jezus het als Hij zegt dat Hij weggaat (vers 7a)? Wie stuurt Hij naar de aarde (vers 7b)? Welke drie dingen zal Hij de mensen leren (vers 8)? Waarom hebben wij de Heilige Geest dus nodig?

Donderdag: De Geest blaast

Lees Johannes 3:1-8

Kern: De Heere Jezus is in gesprek met Nicodémus. Hij vergelijkt het werk van de Heilige Geest met de wind.

Bespreken: Kun je de wind zien? Waaraan kun je wel merken dat de wind er is? Kun je de Heilige Geest zien? Waaraan kun je bijvoorbeeld wel merken dat de Heilige Geest werkt? De Heere Jezus zegt dat mensen wederom geboren moeten worden (vers 7): wat betekent dat?

Vrijdag: Gebed om de Geest

Lees Handelingen 1:4-9 en 12-14

Kern: Vlak voordat de Heere Jezus naar de hemel gaat, belooft Hij Zijn discipelen weer de komst van de Heilige Geest.

Bespreken: Hoeveel dagen na de Hemelvaart van de Heere Jezus komt de Heilige Geest (vers 5)? De discipelen wisten niet precies hoeveel dagen, wij wel: hoeveel dagen moesten ze wachten op de komst van de Heilige Geest? Wat doen de discipelen zodra de Heere Jezus weggegaan is (vers 14)? Wat valt je op aan hun bidden? Wat leren wij daarvan?