

# PSALM 139 : 1

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid.

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan.

Gij weet mijn zitten en mijn staan.

Wat ik beraad', of wil betrachten:

Gij kent van verre mijn gedachten.

