

# psalm 108 : 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer.

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit:  
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.

'k Zal in de dageraad ontwaken,  
en met gezang mijn God genaken.

