

# PSALM 51:1

Gena, o God, gena, hoor mijn gebed.

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden.

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.

Ai, was mij wel van ongerechtigheid.

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden.

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit.

En reinig mij van al mijn vuile zonden.



WILT U MIJN GEBED ALSTUBLIJFT HOPEN, HEERE?  
GENADE: NIET OMDAT IK HET VERDIEN,  
MAAR OMDAT U HET KUNT EN WILT GEVEN



IK HEB GEZONDIGD. IK HEB ALLES GEDAAN WAT NIET MOCHT VOLGENS UW WET. ZOALS VIEZE HANDEN SCHOONGEWASSEN MOETEN WORDEN, ZO MOET MIJN ZONDIGE HART SCHOON WORDEN. NIET MET WATER, MAAR DOOR HET STERVEN VAN DE HEERE JESUS.

UITDELGEN, VERGEVEN: DE ZONDEN WEGDOEN

