

NOVEMBER 2021

Beste allemaal!

Onze hartelijke groeten, hierbij een berichtje vanuit Santa Cruz!

Drie maanden geleden kwamen we terug in Bolivia, na ons verlof in Nederland. We hebben genoten van de ontmoetingen met familie en vrienden en van alle Nederlandse luxe ☺. Wat is het ook heerlijk voor de kinderen om bij opa en oma, ooms, tantes, nichtjes en neefjes te zijn ;-). Dankbaar dat we naar de meeste kerkdiensten konden, ondanks de corona maatregelen. Ook hebben we genoten van de christelijke boekwinkels, altijd weer fijn om weer wat boeken (bronnen) in te slaan!



Gelukkig waren de kinderen er niet op tegen om weer terug te gaan! Sommigen met zin en anderen met iets meer heimwee naar Nederland. Na aankomst in Bolivia, gingen de kinderen al vrij snel naar school. Dit schooljaar biedt de internationale school in Santa Cruz, hybrid – learning. De kinderen hebben de optie om thuis via zoom de lessen te volgen, of om naar school gaan. Behalve als er een covid patient is, dan moeten ze verplicht thuis blijven. Onze oudste zoon heeft besloten thuis te werken en onze vier andere kinderen gaan naar school. Helaas, is dat al meerdere keren veranderd, omdat er iemand covid had en de school dicht ging.

Afgelopen negen dagen was de school ook weer dicht, maar dit keer niet door covid, maar door de politieke protesten in het land. De wegen waren geblokkeerd en de bevolking in een massale staking. Het blijft nog onstabiel en onrustig in het land, maar vandaag kunnen de kinderen weer naar school! De protesten in het land zijn tegen de nieuwe regering, die steeds meer neigt naar communisme.

Dit soort momenten zijn teleurstellend voor ons als gezin, en voor de bevolking ook. De meest arme mensen lijden op zulke dagen het hardst (geen inkomen, honger). De korte termijn gevolgen zijn vooral voor hun, terwijl de rijkere mensen meer bezorgd zijn over hun latere toekomst (wat zijn de toekomst perspectieven voor mijn bedrijf of kinderen etc). In de gemeente hebben we te maken met beide 'partijen'. We hebben de kerkdiensten wel door laten gaan, en op de fiets hebben we de blokkades omzeild. Anderen volgden de kerkdiensten via internet.

Het is belangrijk om ons niet te veel te laten 'afleiden' door alle onstabiele factoren in het land. (Covid, politiek) Maar om gefocust te blijven op de oorzaak waarom we hier zijn! Onze gedachten te richten op de dingen die boven zijn (Kol. 3: 1,2) en om dat ook te delen met de mensen om ons heen.

We zijn dankbaar dat we in vrijheid samen kunnen komen en we zien dat de Heere werkt in de gemeente. Het blijft wel veel zoeken en bidden om de gemeente (-in wording-) te begeleiden en (nieuwe) mensen aan te spreken. We zijn dankbaar voor het meebidden van de verschillende thuisgemeenten!

Onze hartelijke groeten! Gods zegen gewenst!

Guido en Eline, Len, Anneruth, Jozua, Marthe, Abigail Uijl.

