

Toerusting leden 2023-2024

Dit jaar worden een aantal modules/cursussen aangeboden voor gemeenteleden waarbij aan vormen van toerusting gestalte gegeven wordt.

De voordelen van deze opzet zijn:

- inhoudelijke verdieping vanuit het Woord van God
- ontmoeting van medegemeenteleden geeft een onderlinge band
- aanleiding om over wezenlijke zaken met elkaar door te spreken
- afgebakende periode

September- december	Januari- maart
1. Gemeente zijn met het oog op Jezus' wederkomst (J.A. Schouls)	4. Gelijkenissen van de Heere Jezus A. van Kranenburg
2. Huwelijkstoerusting Fam Van der Weerd/ Holtland	5. Huwelijkstoerusting Ds. D.W.T. Tuinier/ Fam Van der Weerd/ Holtland
3. De Heilige Doop J.P. Florijn	6. Opvoedingstoerusting H. Grolleman en B. de Wit-Brouwer

1. Gemeente zijn met het oog op Christus' wederkomst

Met elkaar bespreken we de tekst van deze apostolische brief en trekken daaruit lessen voor vandaag

1. Inleiding op de brief. Historische context.
2. De gemeente van Thessalonica als voorbeeld voor anderen
3. Ambtelijk zorg voor de gemeente
4. Troost in verdrukkingen
5. Leven met God: persoonlijk, in de gemeente, in de samenleving
6. Leven met het oog op Christus' wederkomst
7. Wees waakzaam!
8. Iedere christen heeft een ambt

We de avonden in De Haven op de maandagavond van 19.30-20.30 uur.

Aanmelden bij jaschouls@gergemkampen.nl

2. Huwelijkstoerusting

Graag nodigen we jullie uit voor de huwelijkstoerusting die een aanvulling is op de huwelijkscatechese van de dominee. Op interactieve wijze (workshops, gesprekken en oefeningen) gaan jullie zelf aan de slag met de volgende onderwerpen:

- Huwelijk in bijbels licht
- Communicatie
- Sexualiteit en gezinsvorming
- Huisgodsdienst
- Wat neem je van ouderlijk thuis mee en wat laat je daar?

We doen dit in 4 avonden. Of je nu net of al iets langer getrouwd ben, het is mooi om dit samen in alle rust te behandelen. Kortom, 4 avonden waar je vooral samen alle tijd hebt om deze onderwerpen aan te pakken!

Aanmelden bij: Henk Jan van der Weerd: henkjan@arbeidsmakelaar.nl

3. De Heilige Doop

In onze tijd staat de doop volop in de belangstelling. Vragen zoals: Wat betekent mijn doop? Wat doet de doop eigenlijk? En: waarom dopen we kinderen?

Heeft u zulke vragen? De kerkenraad organiseert het komende seizoen twee avonden over dit onderwerp, met als thema's:

A) De betekenis van de doop.

B) De bijbelse leer van de doop.

Op de eerste avond bespreken we wat de doop voor de kerk betekent. We kijken daarbij hoe kerkvaders en reformatoren over de doop dachten, wat de doop voor ons betekent, hoe de kerk tot de kinderdoop is gekomen, en hoe de reformatoren tot de leer van de doop kwamen die wij elk jaar uit de Heidelberger Catechismus horen.

Op de tweede avond leggen we de verschillende visies op de doop, die we in de eerste avond al tegenkwamen, langs het richtsnoer van de Bijbel. Wat is in het licht van Gods Woord een goede visie op de doop? Wat schrijven de apostelen erover? Wat zijn de diepe bijbelse gronden onder de kinderdoop?

Beide avonden beginnen met een inleiding door ouderling Florijn. Daarna is er ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen, en hopen we samen tot een verdiepend gesprek te komen.

De avonden worden gehouden op woensdag 29-09 en 04-10 van 20.00 tot 21.30 uur.

Aanmelden bij: jpflorijn@gergemkampen.nl

4. Gelijkenissen van de Heere Jezus

In zes avonden willen we samen nadenken over verschillende gelijkenissen van de Heere Jezus uit de evangeliën.

De eerste avond zal vooral gaan over het doel van de gelijkenissen. Dit naar aanleiding Mattheüs 13.

Op de andere vijf avonden worden dan 5 gelijkenissen grondiger besproken.

Vooraf zal een klein katern worden gegeven, zodat er mogelijkheid is om wat voor te bereiden. Dit voor de liefhebbers.

We houden de avonden in De Haven op de maandagavond van 19.30-20.30 uur.

Aanmelden bij: avank198@outlook.com

5. Huwelijkstoerusting

DV 24 en 31 januari 2024

Ds. D. W. Tuinier

Dankbaar ben ik voor de vele jonge mensen die na hun ja - woord op het stadhuis, hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen onder het geopende Woord van God. Met schrik kom ik erachter tijdens huwelijksgesprekken dat het formulier door velen niet begrepen wordt. De onkunde is groot. En onkunde doet dwalen. Daarom geef ik twee avonden huwelijkscatechese. Dan bespreek ik het huwelijksformulier. Niet alles kan in een groep worden besproken. Er zijn onderwerpen die in een

persoonlijk gesprek aandacht krijgen. Ook bespreek ik het geestelijk huwelijk. Het aardse huwelijk is tijdelijk. Alle bruidsparen die in 2024 trouwen, verwacht ik. Ook anderen zijn welkom.

Deze (aanstaande) echtparen volgen daarnaast de huwelijkstoerusting die een aanvulling is op de huwelijkscatechese van de dominee. Op interactieve wijze (workshops, gesprekken en oefeningen) gaan jullie zelf aan de slag met de volgende onderwerpen:

- Huwelijk in bijbels licht
- Communicatie
- Sexualiteit en gezinsvorming
- Huisgodsdienst
- Wat neem je van ouderlijk thuis mee en wat laat je daar?

We doen dit in 4 avonden. Of je nu net of al iets langer getrouwd ben, het is mooi om dit samen in alle rust te behandelen. Kortom, 4 avonden waar je vooral samen alle tijd hebt om deze onderwerpen aan te pakken!

6. Opvoedingstoerusting

Tijdens ongeveer zes avonden willen H. Grolleman en B. de Wit-Brouwer met geïnteresseerde ouders nadenken over de opvoeding van onze kinderen. Deze avonden worden gepland in de tweede helft van het verenigingsseizoen (na de jaarwisseling).

Gedacht kan worden aan thema's als: huisgodsdienst, gezag, werken aan relatie, media etc.

Het is goed om samen na te denken wat de Heere van ons vraagt als het gaat om de opvoering van onze kinderen.